

DIỄN VĂN

CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ THANH HẢI, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ THÀNH ỦY
TẠI LỄ KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2010)
VÀ BIỂU DƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG
“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÁM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”
(ngày 19 tháng 5 năm 2010)

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, quý vị đại biểu,

Kính thưa đồng bào, đồng chí thành phố.

Hôm nay, với niềm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và nhân dịp này, chúng ta biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thể hiện tấm lòng nguyện mãi mãi noi gương Người của Đảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tôi xin gửi tới các đồng chí lão thành Cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ thành phố lời thăm hỏi sức khỏe ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa đồng bào, đồng chí thành phố,

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cao đẹp của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở quê hương Xứ Nghệ giàu ý chí cách mạng; được nuôi dưỡng bởi những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, sớm hấp thụ tinh thần yêu nước, thương dân của những bậc tiền bối; chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, dân tình thống khổ và sự thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược; với tấm lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, Người đã quyết chí tìm đường giúp dân, cứu nước.

Từ bến cảng Sài Gòn ra đi, sau gần mười năm trải qua lao động, học tập, nghiên cứu lý luận và khảo nghiệm thực tiễn ở nhiều nước trên thế giới, nhất là dần thân vào các phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột,

phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, nhận thức đúng xu thế phát triển tất yếu của loài người và tính chất của thời đại, mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga; Người đã đi đến khẳng định: “Muốn giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Cách mạng muốn thành công phải có Đảng dẫn đường, Người đã trực tiếp chuẩn bị và sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa Xuân năm 1930, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta, chấm dứt tình trạng khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước. Bằng sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, Người đã xác lập con đường cách mạng đúng đắn của Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế chân chính, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Từ đó, Người đã cùng với Đảng đề ra đường lối, chiến lược, sách lược đúng đắn, giải quyết các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, thực hiện triệt để mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, dẫn đến những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại của nhân dân ta trong thế kỷ XX. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với những thắng lợi lịch sử đó, đất nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã vươn lên làm chủ đất nước; dân tộc ta được bình đẳng trong cộng đồng quốc tế.

Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng, Người đã gắn bó và hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng; để lại di sản tinh thần vô giá, mãi mãi soi đường cho chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau. Người là linh hồn, ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của dân tộc ta. Sự nghiệp cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong một phần tư thế kỷ qua và đang tiếp tục tiến lên cũng chính là

bắt nguồn từ tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; là sự kế tục, phát triển sự nghiệp cách mạng của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. Người đã hết lòng, hết sức xây dựng sự đoàn kết nhất trí giữa các Đảng Cộng sản anh em, không ngừng vun đắp quan hệ gắn bó, hữu nghị giữa các dân tộc, các nước láng giềng; cống hiến xuất sắc cả về lý luận và thực tiễn cho phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng rực rỡ sáng ngời của những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và tinh hoa thời đại; tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lòng yêu nước nồng nàn, thương dân tha thiết, tận trung với nước, tận hiếu với dân, tình nhân ái bao la, khoan dung, độ lượng luôn tỏa sáng, thấm sâu vào đời sống xã hội, để lại ân tình sâu nặng trong nhân dân đã phát triển thành đặc trưng văn hóa dân tộc; đồng thời, với sự nghiệp đấu tranh không mệt mỏi cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cho công bằng, lẽ phải, suốt đời chiến đấu chống áp bức bất công, mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại đã hình thành đặc trưng cao quý văn hóa Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực và Người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang tranh đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới; Người đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, góp một trang sử vẻ vang cho lịch sử thế giới hiện đại. Đó là thời đại Hồ Chí Minh.

“Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người, đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Kính thưa đồng chí, đồng bào thành phố,

Chúng ta thật vinh dự, tự hào được sống trong thời đại Hồ Chí Minh, phát huy cao độ trách nhiệm của người dân thành phố mang tên Bác Hồ,

càng phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người; đó là nhu cầu khách quan, là lợi ích thiết thân của mỗi người, của sự nghiệp đổi mới đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta càng quán triệt sâu sắc tư tưởng chiến lược có ý nghĩa chỉ đạo về chính trị và lý luận, về nhận thức và hành động trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo và niềm tin của nhân dân, chú trọng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thấm nhuần lời dạy của Bác : “ nhiệm vụ của Đảng là một lòng, một dạ, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”; cho nên “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đi theo con đường mà nhân dân ta, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đảng bộ và nhân dân thành phố quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, đã nỗ lực giành được những thành tựu to lớn, cơ bản, toàn diện và phấn đấu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Trước mắt, chúng ta phải tập trung sức khắc phục những hạn chế, yếu kém về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế, sự quá tải của kết cấu hạ tầng, nhất là tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; về đào tạo nguồn nhân lực; một số vấn đề văn hóa, xã hội đang gây bức xúc chậm được khắc phục; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu và mong đợi của nhân dân. Cần phải đề cao quyết tâm chính trị để vươn lên, mà vấn đề cơ bản là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ra sức xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện chủ trương đặc biệt quan trọng là không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hôm nay, nhân kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, chúng ta xin tiếp tục báo cáo với Người về những tập thể, cá nhân của thành phố đã thực hiện tốt Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua. 52 tập thể và 160 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, được chọn để biểu dương ở cấp thành phố lần này mang tính đại diện cho hàng chục vạn cán bộ, đảng

viên, hàng triệu công dân thành phố mang tên Bác Hồ, luôn hướng về Người, luôn tâm niệm học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người; coi đó là lẽ sống, là niềm tin, là trách nhiệm và là tình cảm thiêng liêng cao quý nhất.

Thành ủy rất vui mừng vì có được kết quả mang ý nghĩa thiết thực và quan trọng như vậy, khẳng định thực tiễn về khả năng thực hiện thành công mục tiêu của Cuộc vận động đề ra. So với năm 2009, năm đầu tiên thực hiện việc biểu dương cấp thành phố, năm nay có nhiều điển hình mới, gương điển hình đa dạng, phong phú về tinh thần tận tụy, sáng tạo trong công việc, gắn bó mật thiết và trách nhiệm với nhân dân, đoàn kết với đồng đội, chăm lo cho người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, giữ gìn sự trong sạch và liêm khiết; với nhiều đối tượng, nhiều tầng lớp, trong đó có nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Hàng ngàn tập thể, hàng vạn cá nhân của thành phố dù không được nêu ra trong danh sách biểu dương hôm nay, nhưng với cách làm năng động, sáng tạo, thiết thực, tạo nên những kết quả không thể đo đếm, vì đó là tấm lòng, là niềm tin son sắc đối với Bác Hồ kính yêu, với Đảng quang vinh. Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và toàn xã hội, từ việc học tập đến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội; góp phần giữ gìn, bồi đắp các giá trị đạo đức, lối sống, đạo lý dân tộc, lòng yêu nước, thương dân; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Gắn kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành và từng cơ quan đơn vị, với quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2010, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Tất cả điều đó thể hiện sự chuyển biến rõ rệt theo yêu cầu thực hiện Cuộc vận động “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”; đồng thời, phản ánh kết quả thực hiện các chủ đề của Cuộc vận động, tập trung xây dựng Đảng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng ta. Từ đó, tích cực khắc phục những yếu kém của Cuộc vận động như “làm theo” chưa sâu rộng; tấm gương của lãnh đạo, của người đứng đầu vẫn chưa tương xứng dù

đã nhiều hơn lần trước; một số cán bộ chưa thật sự gương mẫu, tình trạng những nhiễu, gây phiền hà nhân dân chưa được loại trừ ,v.v...

Qua thực tiễn hơn ba năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo” mặc dù còn những hạn chế, yếu kém phải ra sức khắc phục; song, chúng ta đã đạt được những chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân thành phố. Những kết quả đạt được khẳng định rõ nét việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tấm gương, đạo đức Bác Hồ là động lực to lớn, là nền tảng vững chắc, bảo đảm sự ổn định và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng xã hội thực sự công bằng, dân chủ, văn minh; vì qua đó sẽ “Làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

Kính thưa đồng chí, đồng bào thành phố,

Chúng ta phải nỗ lực thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ chung là tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Đối với thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm tới, nhiệm vụ chính trị đặt ra cho chúng ta rất nặng nề, có nhiều thuận lợi, thời cơ, song không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi cao về sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững; ra sức xây dựng, phát triển văn hóa, tạo nền tảng tinh thần xã hội lành mạnh; thường xuyên tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, đi đôi với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của bộ máy nhà nước, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh, với chủ đề năm 2010 : Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”; phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong bộ máy công quyền; thật sự phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân giám sát, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có sức chiến đấu cao; thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, giữ vững và phát huy thành quả cách mạng.

Kính thưa quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí thành phố,

Thiết thực kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; hướng về Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; hướng tới Đại hội lần thứ XI của Đảng ta, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân thành phố nguyện chung sức, đồng lòng, thống nhất, đồng thuận, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tất cả vì nhân dân, tăng cường đoàn kết, dồn hết sức lực và tâm huyết vào sự nghiệp chung, cống hiến ngày càng nhiều hơn cho nhân dân, cho sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố và đất nước, mãi mãi xứng đáng với tình cảm mà Bác đã dành cho: “Miền Nam luôn trong trái tim tôi”; xứng đáng với thành phố được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thành phố Anh hùng.

Kính chúc quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ thành phố mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn./.